

14 φεβρουαρίου 2023- «Έρωσ ανάκατε μάχαν...»



Μιας και η μέρα το απαιτούσε με το τμήμα Β2, στο μάθημα της Λογοτεχνίας μελετήσαμε ποιήματα γραμμένα για τον Έρωτα και την Αγάπη. Ξεκινώντας από το κλασικό «Έρωσ ανάκατε μάχαν...» (από την τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή) και τον Ερωτόκριτο (Μα όπου κι αν πάγω, όπου βρεθώ, κι ότι καιρόν που ζήσω, τάσσω σου άλλη να μη δω, μουδέ ν' αναντρανίσω...), περάσαμε στην Κ. Δημουλά (Ο πληθυντικός αριθμός), στον Ντίνο Χριστιανόπουλο (Η θάλασσα), στον Τ. Λειβαδίτη (Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας...).

Συζητήσαμε για την βίωση του ερωτικού συναισθήματος από τα ποιητικά υποκείμενα και υπογραμμίσαμε φράσεις χαρακτηριστικές της επίδρασης του Έρωτα.

Κάποια παιδιά απήγγειλαν ή τραγούδησαν στίχους από ερωτικά τραγούδια (έτσι κι αλλιώς τα σιγομουρμούριζαν όλο το πρωί).

Έπειτα «πατώντας» πάνω στους ξένους στίχους ή ελεύθερα, ατομικά ή ομαδικά, έγραψαν τα δικά τους ποιήματα για τον Έρωτα.

❖ *Γιατί;*

Πριν σε αναζητήσω σε είχα βρει

Πριν σε φιλήσω σε είχα γευτεί

Το πρώτο άγγιγμα, το πρώτο φιλί

Το πρώτο Γιατί;

❖

Μιαν ιδέα ερωτεύτηκα, στο πεπρωμένο βασίστηκα

Τα εμπόδια παρέβλεψα για να γίνουν δυο ζωές προσωρινά εφραπτόμενες

Στο πεπρωμένο βρήκα την ελπίδα πως το άλλο μισό μου μια μέρα θα βρω

Η ψυχή μου μόνο ξέρει της καρδιάς μας τον ρυθμό, χωρίς να το γνωρίζω αν θα πληγωθώ.

❖

Ο Έρωτας

Η γλυκιά σειρήνα που σε παρασέρνει
Και αποπροσανατολίζει την πυξίδα του νου.
Εισβάλλει απρόσκλητος σαν κύμα
Συνταράσσει το πλοίο της ζωής
Σε βράχια και φουρτούνες
αλλά και σε πανέμορφες ανεξερεύνητες ακρογιαλιές
Κι όσο κι αν πονάει
Αξίζει το ταξίδι αυτό....



Πράγματα που μισώ

Μισώ το γεγονός ότι δεν μπορώ να σε ξεχάσω
Μισώ πώς έχεις επηρεάσει τη ζωή μου
Μισώ που έχεις αφήσει σημαδεμένη την καρδιά μου
Κι ακόμα πιο πολύ μισώ τον εαυτό μου
Που δεν μπορώ να σε αποχωριστώ.



Ώρα μηδέν, συναίσθημα μηδέν
Δύο άγνωστοι, δύο άνθρωποι δεμένοι όσο κανείς
Μια λεπτή στιγμή, μια τεράστια πληγή
Μια απόσταση με μια ένωση τρομερή
Αγάπη είναι αυτή;
Άγνωστη, αγνή!



Έρωτας ήταν το πρώτο κοίταγμά σου
Ποιος θα μου το `λεγε πως θα ποθούσα το άγγιγμά σου
Έρωτας ήταν και τα όμορφα σου μάτια
Που την καρδιά μου έκαναν χίλια κομμάτια.
Αγάπη σου `δωσα μ`αγάπη δεν πήρα
Ήταν γραφτό από την άτυχή μου μοίρα.
Έρωτας και το χαμόγελό σου

Και από το μυαλό μου δεν φεύγει το όμορφο πρόσωπό σου.



Καρδιά γλυκιά και πληγωμένη

Μαζί σου είμαι ερωτευμένη

Που μ' έχεις κάνει να ποθώ

Κάτι που δεν μπορώ να δω.



Η αγάπη μπορεί να είναι όμορφη

Αλλά πολλές φορές πονάει

Όταν αγapas νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα για τον άλλον

Η αγάπη δεν είναι σκάρτα λόγια και λουλούδια

Η αγάπη θέλει πράξεις

Ο έρωτας φεύγει μα η αγάπη μένει

Αν το να σε αγαπώ είναι λάθος

Δεν θέλω να είμαι σωστή!

Και καταπληκτικές μαντινάδες από μια παρέα γλεντζέδων:

Δίκαιο λένε τον θεό

Εγώ όμως αμφιβάλλω

Γιατί εγώ την αγαπώ

Κι εκείνη θέλει άλλον.



Για τον πατέρα σου φορώ

Το όπλο μου στη μέση

Και θα σε πάρω κοπελλιά

Τ'αρέσει ,δεν τ'αρέσει.

Φ. Τάλιας

Π.Τσουνιά